

LEVEN GEEFT LEVEN

Voor iedereen uit onze samenleving



Een onvoorziene zwangerschap kan iedere vrouw overkomen, maar wat dan?

Houd je de baby of niet?

Hoewel praktische overwegingen vaak doorslaggevend zijn, zijn er meer aspecten die belangrijk zijn.

Met deze folder willen we iedereen die deze keus moet maken of meer wil weten over dit onderwerp, een volledig beeld geven van het leven op aarde door informatie te geven over de ziel, reïncarnatie en karma.

Niet vanuit een oordeel, maar vanuit liefde. Liefde is de drijvende kracht waaruit niet alleen wij, maar het hele universum is geboren.

JE ZIEL, TWEELINGZIELEN EN ZIELENKAMERADEN

Je ziel vormt de essentie van je leven. Zij (de ziel is vrouwelijk) heeft een vooropgesteld goddelijk plan. Maar je ziel begon haar leven niet toen je moeder van jou in verwachting was. Nee, zij begon haar leven lang, lang geleden in Gods hart.

Je ziel begon haar leven vele duizenden jaren geleden toen God je een vonk gaf vanuit zijn eigen hart. En je werd niet alleen geschapen. Je werd samen met je tweelingziel geschapen; een zeer speciale ziel waarmee je een unieke missie te vervullen hebt.

Niemand anders kan verrichten wat jullie tweeën samen zouden moeten doen. Maar ergens op het levenspad raakte je van jouw tweelingziel gescheiden. Sinds dat tijdstip heeft je ziel gedurende vele levens geprobeerd die tweelingziel weer terug te vinden en tot God terug te keren.

Op die (levens)weg heeft je ziel verwante geesten ontmoet die zielenkameraden worden genoemd. Misschien ontmoet je in je leven meer dan één zielenkameraad, zoals een speciale vriend of vriendin, een geliefde; iemand die jouw voorkeuren deelt. Maar je hebt uiteindelijk maar één tweelingziel.

JE ZIEL, REÏNCARNATIE EN KARMA

Je ziel kan onsterfelijk worden. Maar dit gebeurt niet zomaar of zelfs niet in één leven

Na dit leven keert je ziel weer terug naar de aarde om in een ander lichaam geboren te worden. Dit wordt ook wel reïncarnatie of wedergeboorte genoemd. Dit geeft je ziel de gelegenheid zich verder te ontwikkelen door de lessen van (naasten)liefde te leren tijdens verschillende levenservaringen.

De kennis over reïncarnatie is niet nieuw. Gedurende duizenden jaren maakte dit deel uit van de hindoe- en boeddhistische traditie. Wist je dat reïncarnatie zelfs in de eerste eeuwen van de christelijke kerken werd onderwezen?

Karma is ook zo'n oud begrip. De Wet van Karma, ook bekend als de wet van oorzaak en gevolg, is een

wet van het universum. Om te slagen voor de levensschool op aarde en weer terug te keren naar onze Bron, is het nodig om een speciale missie te volbrengen en je persoonlijke karma in balans te brengen.

Volgens de karmische wet hebben al onze daden in dit leven of in voorgaande levens onvermijdelijk een gevolg. Het is net een persoonlijke boemerang: alles wat we uitzenden komt versterkt naar ons terug – zowel het goede als het slechte – om ons te helpen onze levenslessen te leren. Positief karma kan in de vorm van geluk en voorspoed terugkeren en negatief karma in de vorm van tegenslag en moeilijkheden.

De enige manier waarop je ziel naar huis kan terugkeren, is door haar karma te balanceren. Het is de bedoeling dat je je schulden terugbetaalt aan iedereen die je gedurende al je levens iets hebt aangedaan. En om dat te kunnen doen, dien je op de juiste tijd en op de juiste plaats op aarde te zijn, zodat je in contact kunt komen met de mensen waarmee je karma hebt. Je kunt je levensschulden alleen afbetalen als je een lichaam bezit.



foetus van 8 weken

Als een zwangerschap wordt afgebroken, wordt de ziel de mogelijkheid ontnomen om op de juiste tijd en op de juiste plaats naar de aarde terug te keren en de juiste mensen te ontmoeten. De gevolgen hiervan zijn niet te overzien, niet alleen voor de ziel, maar ook voor families, gemeenschappen en zelfs voor de aarde.

De familie en de groep zielen waartoe de ziel behoort, is nu niet volledig. In de levensketen ontbreken er schakels. De missies van toekomstige generaties zijn afgekapt en hun zielen is het recht tot evolutie ontnomen.

Momenteel ontbreken er miljoenen zielen op aarde. Als ze er wel waren hadden ze misschien een geneesmiddel tegen AIDS of kanker kunnen vinden, oplossingen voor milieuvervuiling en honger in de wereld, hadden ze een einde kunnen maken aan de economische recessie of het onderwijs op een hoger plan kunnen tillen.

De karmische wet is onpersoonlijk. Als wij de ziel de gelegenheid om te leven ontnemen, kunnen we ons op zekere dag in dezelfde omstandigheden bevinden: wachtend aan gene zijde, klaar om terug te keren voor de volgende ronde, en dan niet geboren mogen worden, wat misschien nog honderden jaren of zelfs wel langer wachten betekent.

ELKE ZIEL IS UNIEK EN ONVERVANGBAAR

Er bestaat een verantwoord alternatief

Als je zwanger raakt, gewild of ongewild, trek je in het algemeen een ziel aan waar je een karmische verplichting mee hebt. Welke kosmische redenen er ook achter zitten, er worden bepaalde zielen aan je toegewezen. Je bent karmisch verantwoordelijk om die zielen een lichaam te geven en geboren te laten worden. (De enige uitzondering vormt het geval dat je eigen leven door de zwangerschap in gevaar wordt gebracht).

Maar je hoeft niet karmisch verantwoordelijk te zijn voor de opvoeding van dat kind. In dat geval is adoptie een verantwoord alternatief.

Het komt dikwijls voor dat een vrouw of meisje in staat is voor het kind te zorgen als ze ongewild zwanger raakt. Misschien is ze alleenstaand of heeft ze een slechte relatie met de vader, of zit ze nog op school en wil nu geen kind hebben, of haar baby heeft lichamelijke of mentale afwijkingen die ze niet aankan.

"Ik vond het heel erg om te horen dat mijn moeder zoiets moeilijks heeft moeten doorstaan, maar ik ben zo dankbaar dat ik er ben! Voor mij is het niet belangrijk hoe ik hier gekomen ben. Wat belangrijk is, is wat ik nu doe."

-Chantal, geadopteerd

"Ik ben Chantals moeder zo dankbaar dat ze Chantal niet heeft laten aborteren. Ik had niet geweten wat ik zou moeten zonder haar en onze dochter."

-Chantals man

In wezen ben je alleen verantwoordelijk om de ziel dit lichaam te geven en adoptieouders te vinden. De mensen die het kind dan opvoeden, hebben een ander karma met die ziel. Hun karma vereist misschien juist dat ze het kind moeten grootbrengen. Daarom is adoptie zo'n belangrijke optie om in overweging te nemen als je te maken hebt met een ongewilde zwangerschap.

Als je eenmaal begrijpt wat karma en reïncarnatie inhouden, hoef je je niet schuldig te voelen als je je kind laat adopteren. Eigenlijk kun je er trots op zijn dat je de verantwoordelijkheid hebt genomen om de juiste keuze te maken.

EN ALS IK NU AL ABORTUS HEB LATEN PLEGEN?

Als je er al voor gekozen had een zwangerschap te beëindigen, zorg dan goed voor jezelf. Koester je eigen ziel en geef jezelf de gelegenheid weer op krachten te komen. Het ervaren van een abortus kan erg heftig zijn, zowel voor de moeder als de vader, en de effecten zijn moeilijk te omschrijven.

Als je te weten komt wat de spirituele waarheid hiervan is, kun je geneigd zijn jezelf te veroordelen over je keuzes in het verleden. Dan kun je jezelf en anderen die hierbij betrokken waren, misschien niet vergeven.

Je zou een vriendin die deze keuze had gemaakt hoogstwaarschijnlijk ook niet veroordelen. Dus je hoeft

jezelf ook niet te veroordelen. Genezing vindt plaats door vergeving te vragen en te geven. Vergevende liefde is de essentie van het universum. Misschien wil je wel met kinderen gaan werken en hen helpen en liefhebben als onderdeel van het genezingsproces.

Je kunt ook professionele hulp vragen als onderdeel van het vriendelijk en mededogend zijn ten opzichte van je eigen ziel. Hoewel iedereen een abortus op een eigen persoonlijke manier ervaart, zijn de pijn en het lijden die hier dikwijls uit ontstaan, bekend bij therapeuten.

EN ALS IK NU AL IN VERWACHTING BEN?

Er bestaan mensen in verenigingen en in bepaalde steden die je graag willen helpen. Als je op internet zoekt op 'ongeboren kind' kom je er verschillende tegen.

Al heel veel vrouwen hebben in dezelfde situatie gezeten en hebben hun baby's voldragen en daarna laten adopteren. Hier bestaan ook bepaalde verenigingen voor. Zoek op internet op 'adoptie'.

Als je meer informatie wilt, of een gesprek over bovenstaande onderwerpen, of counseling om erachter te komen wat je nu eigenlijk zelf voelt en nodig hebt in deze situatie, kun je ook terecht bij:

Stichting i.o. *Leven Geeft Leven*
www.levengeeftleven.nl

Joyce Carels, joyce_carels@yahoo.com,
06-2456 3649,

Piet van Straaten, pvstraaten@hotmail.com,
06-2181 1993.

Als we het strikt economisch zouden bekijken, en hierop onze beslissingen baseren, dan zouden Jezus Christus, Abraham Lincoln en vele andere grote zielen nooit geboren zijn. Toch, in tijden van de grootste nood, worden de mooiste zielen geboren. Omdat hun gaven dan het hardste nodig zijn ...